



Ecce Homo **Emotions of men**

smart, vertwijfeling, ingetogen, opwinding, verwondering, sereen, melancholisch, trots, zelfbewust

Menselijkheid, pijn en lijden zijn doorheen de tijd oneindig vaak voorgesteld, al dan niet vanuit een religieus perspectief. In de 21^e eeuw is het een thema dat dagelijks via de media binnenkomt. De expo *Ecce Homo* toont de man als een wezen van smarten, van verdriet, van eenzaamheid.

'*Ecce Homo*' waren de woorden die Pontius Pilatus uitsprak nadat hij Jezus met de doornenkroon, gegeseld en bespot, toonde aan het volk: zie hier de man ... De tentoonstelling vertrekt vanuit deze zeer beladen woorden met een verwijzing naar het historische en religieuze aspect van deze woorden: de man van smarten en van het lijden.

Het tweede luik focust op de emoties van de man van vandaag, die ook in de 21^e eeuw wordt geconfronteerd met tragiek en pijn, kwetsbaarheid en verlaten. Hij is in zichzelf gekeerd en zoekt zijn weg in het leven. Maar de expo toont ook de moderne man, modebewust en zelfverzekerd. Mannen uit het heden, mannen van nu.

Ecce Homo, Emotions of men, een tentoonstelling over mannen, en over de geladenheid van het bestaan, zowel vroeger als nu. Historie en actualiteit vinden elkaar in het puur menselijke.

Bill Viola • Dan Van Severen • Johan Clarysse • Joseph Beuys • Eugène Dodeigne • Johan Tahon • Joel Schuurmans • Koenraad Tinel • Liesje Reyskens • Lore Langendries • Malou Swinnen • Marleen Daniels • Marrie Bot • Mieke Teirlinck • Octave Landuyt • Peter Deleu • Peter Vanbekbergen • Philippe van Gelooven • Ronny Delrue • Thierry Renard • Trees De Mits • Ulrike Bolenz • Warner Berckmans • Willem Van Hecke • Willy Peeters • De la Torre Brothers

tentoonstelling	24 april – 19 juni 2016
vernissage	zondag 24 april, 15u
inleiding	Joris Capenberghs, cultuurhistoricus en antropoloog
performance	'Walking men'

Glass-works II – een gesmaakte tentoonstelling van De Mijlpaal – kan je nog bezoeken in het prachtige **MUZE'UM L in Roeselare**, een hedendaagse architectuur op de lichtmeridiaan **tot 19 juni 2016**

De Mijlpaal palmt na drie succesvolle zomers opnieuw de zeedijk van Knokke in.

Glass-Works III, 3 juni - 3 juli 2016

Colours of the Sky, 10 juli - 10 september 2016

Glass-works III wordt de eerste tentoonstelling van zomer 2016. Van 3 juni tot 3 juli zal glas op de **zeedijk 816 in Knokke** schitteren in de blauwe lucht van de Noordzee.

kunstgalerij De Mijlpaal | Brugstraat 45 - Heusden-Zolder - Zeedijk 816 Knokke | www.demijlpaal.com | info@demijlpaal.com | 0032 11 43 52 02